

Verschenen is de goedertierenheid en mens-
lievendheid van God. (Tit. 3, 4)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

de Heer

René, Roger GOSSEYE

echtgenoot van Mevrouw Maria ROELANDT,

geboren te Nederbrakel op 11 december 1911
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
Sint-Franciskuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 29 december 1971,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het uur van de dood is alleen aan God
bekend, daarom gelukkig de mens die zich
door een deugdzzaam leven heeft voorbereid
en die zich bekommerd heeft te leven gelijk
hij wenste te sterven.

Ook voor onze duurzame overledene is het
uur van zijn dood onbekend geweest en kwam
het einde zo vroeg en zo onverwacht. Zo
graag had hij nog bij de zijnen gebleven om
verder voor hen te kunnen zorgen, want dat
was toch zijn leven : zijn vrouw, kinderen
en zijn kleinkinderen. Bij God vond hij de

kracht om ook in dagen van beproeving moe-
dig het hoofd recht te houden en te blijven
geloven in God en eeuwig leven.

Bidden we nu voor onze duurzame overledene
dat God zich over hem ontferme en hem bij
zich neme in het hemels Vaderhuis.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en familie, ja, graag was ik nog bij u geble-
ven. Ik dank u voor uw liefde en uw gene-
genheid. Bidt nu tot God dat Hij voor mij
barmhartig weze en dat Hij u allen sterke in
uw verder leven. Ook u allen, vrienden en
geburen, dank ik om uw genegenheid en ook
aan u vraag ik nog af en toe eens aan mij
te willen denken in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families GOSSEYE, HOEBEKE, ROELANDT,
HERMANS,

**danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel