

Met vertrouwen leg ik mijn geest in Uw
handen.

Gij zult mij beschermen, trouwe God.
Uit psalm 31



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

ROBERT GOSSEYE

echtgenoot van mevrouw

Marie-Louise LAPAGE

geboren te Nederbrakel op 19 november 1934
en godvruchtig overleden in het A. Z. St-Elisabeth
te Zottegem op 9 april 1995,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Vader in de hemel,
wij danken U omdat Gij ons
met zo'n goede echtgenoot en vader,
een lieve grootvader,
een goede vriend,
een eind van onze levensweg
hebt laten meeleven.

Wij bidden U,
neem hem op in Uw vreugde,
en geef ons moed en sterkte
in deze moeilijke periode
van ons leven.

Marie-Louise LAPAGE,

Patrick GOSSEYE,

Johan en Tania GOSSEYE-VAN DAELE en kinderen
Cindy, Melissa, Dimitry en Marlies,

Marnic en Christel GOSSEYE-VERLEYEN en kinderen
Stefanie en Vanessa,

Rudy GOSSEYE en verloofde
Heidi VAN CAUWENBERGHE.

De families : GOSSEYE, LAPAGE,
HERREGODTS en DE WEZE
DANKEN U oprecht om uw kristelijke
deelneming en uw vroom gebed.

De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk
van Erwetegem op zondag 7 mei 1995 om 10 u. 45.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem - ☎ 09 / 360 38 58