

Sterven is ter ruste gaan,
moe van aardse taken,
om in eeuwigheid voortaan
bij de Heer 't ontwaken.

+

IN GODS LIEFDE IS HEDEN OPGENOMEN
DE HEER

Roger, Lucien GOSSEYE
echtgenoot van **Mevrouw Denise LIMPENS,**

geboren te Nederbrakel op 29 juli 1932
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 15 februari 1982,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

We kunnen met ons verstand niet bij dit
gebeurde. Voor ons, mensen, mocht dit niet
geschied zijn. Roger heeft de ene tegenslag
op de andere gekend en moest dan nog zo
jong van ons heengaan.

Hij was er nog zo nodig, als steun voor
zijn echtgenote, als vader voor zijn kinderen,
als hulpvaardige vriend voor zijn kameraden
en geburen.

Staan we er als mens verbijsterd bij, als
kristen hebben we toch nog de houvast van
de belofte van de Heer: « Wie in mij gelooft
zal eeuwig leven. »

We weten dat het goede uit zijn leven hem
volgt en we willen hem met ons gebed
begeleiden op zijn tocht naar het eeuwig
Vaderhuis waar geen leed of tegenslag meer
bestaat, maar slechts de milde beloning voor
het goede uit zijn al te kort aards bestaan.

Geliefde echtgenote, veel te vroeg voor ons
en onze kinderen, liet de Heer deze schei-
ding toe. Onze trouwe liefde blijft echter
verder gaan ook door dit gebeuren heen. Dank
voor uw liefde, uw steun, uw zorg die ge
me zo mild geschonken hebt.

Geliefde kinderen, blijft moeder in mijn
plaats, nog meer dan voorheen omringen met
uw daadwerkelijke genegenheid als vergelding
voor alles wat ze voor U en mij gedaan
heeft.

Beste familie en vrienden, ook aan U
een laatste afscheidsgroet en tot weerziens
in de blijvende vreugde bij de Heer.

De families :

GOSSEYE, VAN DE WATTIJNE,
LIMPENS, DE GEETER,

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen A. Marroyen, Brakel