

Geloofd zij Jezus-Christus.

Amen.



BIDT VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

THEOFIEL GOSSEYE

rustend Kantonniër van Bruggen en Wegen

Weduwnaar in 1e huwelijk van Mevrouw ELISA SPITAELS ; in 2e huwelijk van Mevrouw HORTENSE DE BRAEKELEER.

geboren te Parike den 20 Juni 1868, en aldaar godvuchtig overleden den 28 Februari 1949. Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de genootschappen der H. Barbara en van de H. Jozef.

Een erekroon is de hoge ouderdom, die op den weg der gerechtigheid gevonden wordt. Spr. XVI.

Gelukkig de mens die de Heer bereid zal vinden als Hij hem rekening zal vragen over zijn leven.

Matth. XXIV.

Gelukkig voor deze die overblijven, te weten, dat hij kon zeggen op het einde van zijn lang leven : Ik denk dat ik gerust mag sterven, ik heb in alles getracht mijn best te doen,

Al stierf de rechtvaardige een haastige dood, hij zal nochtans in vrede zijn. Wijsh. IV.

Teerbemindde kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor al de liefde die gij mij betoond hebt :

Binst mijn leven waart gij mijn fierheid, mijn steun in mijnen ouden dag, mijn hulp in mijn ziekte, mijn troost op mijn sterfbed. Leeft als goede christenen. Later zullen we elkander wederzien en dan zult gij mijn kroon zijn in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. aflaat.

De vier akten a. u. b.

De familiën :

GOSSEYE

MEHAUDENS

SPITAELS

DE NAUW

DE BRAEKELEER

DANKEN U VAN HARTE OM
DE GENEGENE BLIKEN VAN
CHRISTENE DEELNEMING IN
HUNNEN ROUW.