

Gelukkig zijn zij allen,
die hemelwaarts genood,
in 's Vaders handen vallen,
en, leven, spijs de dood. G. G.

† BID VOOR DE ZIEL van
Mijnheer Vincent Gosseye

echtgenoot van

Mevrouw Eugénie Neyt

geboren te Geraardsbergen op 14 maart 1891 en er god-
vruchtig overleden op 3 februari 1966, voorzien van de
HH. Sacramenten der Stervenden en gesterkt met de
Pauselijke Zegen.

DRAGER VAN ERETITELS

“ Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen
“ het hemels land bezitten ; Zalig de vreed-
“ zamen want zij zullen zonen van God
“ genoemd worden. „

Wie, van die hem kent, zal de zachtmoe-
digheid, de vreedzaamheid, de kalmte, de
rust van de duurzame overledene niet be-
wonderen ; ook midden ziekte en lijden
opende hij de mond niet om te klagen. De
Heer sterkt degene die op Hem vertrouwt.

Duurbare echtgenote, ik dank U om uw

liefde en toegewijde zorgen, want uw voet
is van mijn ziekbed niet geweken.

Duurbare kinderen, dank om uw gene-
genheid, houdt de gedachtenis van vader
in ere door uw christelijk leven.

H. Hart van Jesus, zaligheid van die op
U hopen, ontferm U onzer.

*Mevrouw Vincent Gosseye, geboren
Eugénie Neyt ;
Mijnheer en Mevrouw Richard De
Smet-Gosseye en zoon ;
Mijnheer en Mevrouw Oscar De
Smet-Gosseye en zoon ;
De familiën Gosseye, Neyt, De
Bolster, Brex,*

Danken.

Druk. Robert De Schuyteneer, Geraardsbergen