

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA GOSSYE

echtgenote van de Heer

ALFONS VAN DE MENSCHBRUGGE

geboren te Vloesberg, op 2 december 1886, en
er godvruchtig overleden de 24 augustus 1960.
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.



Gelukkig is zij te noemen, die in het aanschijn van de dood rustig mag terugblikken op haar vervlogen leven. De Heer zal haar ontvangen in zijn hemelse woonst om haar het loon te schenken, dat haar was voorbereid.

Alles gaat voorbij op deze wereld, arbeid en rust, beproeving en voorspoed, leed en vreugde. Alleen de bovennatuurlijke waarde van ons leven blijft onuitwisbaar opgetekend voor de eeuwigheid.

Onze goede moeder heeft deze aarde verlaten na een schoon en verdienstelijk leven. Daarom zullen wij niet zozeer betreuren zulk een moeder te hebben verloren, maar er ons eerder om verblijden zulk een moeder te hebben gehad.

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, mijn leven lang heb ik voor u gewerkt en gezorgd en geen offer viel mij ooit te zwaar. Met

vreugde heb ik nu uw dankbaarheid ondervonden, als ik u allen verenigd zag rond mijn lijdensbed in deze laatste dagen. Blijft mij ook verder uw genegenheid betuigen in uw dagelijkse gebeden. Beminde zusters, alle familieleden en vrienden, bewaart mijn aandenken in uw hart en bidt voor mij. Tot weerziens in de hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.

R. I. P.



De Families VAN DE MENSCHBRUGGE, GOSSYE, BLYAU, DE VOS.

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Uitg, A. De Croo, Koster, Opbrakel