

†

Tot christelijk aandenken van
Mevrouw

Bertha Goublomme

weduwe van Mijnheer Cyriel Ruysen

geboren te Sint-Martens-Lierde de 2 mei 1892 en
godvruchtig overleden te Izegem
de 7 november 1963, na ontvangen te hebben
de laatste heilige sacramenten.

Zij is gestorven in de week van Allerheiligen :
het feest der onbekende heiligen. Mocht dan haar
afsterven haar opneming zijn in die ontelbare schare
die in de hemel het Lam volgen. Want, voor een
christen mens is de dood geen einde, maar een
begin. Zoals de Kerk het zingt in de prelatie dezer
H. Mis: „Voor wie in U geloven, Heer, wordt het
leven niet vernietigd, maar veranderd in een beter
leven; en terwijl ons aardse huis tot puin valt,
wordt ons een eeuwige woning voorbereid”.

De koningin van alle heiligen, Maria, heeft haar
gesteund in haar doodstrijd : want zij kende het
geluk van met volle verstand de heilige absolutie
van de biecht te mogen ontvangen en, gesterkt door
het H. Oliesel, overleed zij enkele ogenblikken
nadat zij de H. Communie had ontvangen. Aldus
is zij, met Christus in haar hart, bij de eeuwige
Vader verschenen.

Moge het lijden van onze heer Jezus Christus;
mogen de verdiensten der H. Maagd Maria en van
alle heiligen; moge al het goede dat zij in haar leven

verricht heeft, speciaal de jarenlange belangloze
toewijding aan haar talrijke kleinkinderen; moge
ook al het lijden dat zij doorstaan heeft, in het
bijzonder de slepende ziekte van haar man die als
slachtoffer van zijn plicht haar vroegtijdig is ont-
vallen; moge dat alles samen haar strekken tot
vergiftiging van al haar tekortkomingen, tot ver-
meerdering van genade en tot beloning ten eeuwi-
gen leven.

Geliefde dochter, schoonzoon en kleinkinderen,
in dank om uw kinderlijke liefde, ontvangt mijn
laatste moeder- en meterkruisken : God zegene en
beware u allen in het verdere leven. Betoont mij
nu verder uw kinderlijke toewijding door mijn ziel
te gedenken in gebed en H. Misoffer. Tot in de
hemel.

Beminde familieleden, vrienden en kennissen,
dank voor uw genegenheid en gebed. Tot weerziens
bij God.

De akten van geloof, hoop, liefde en berouw.

R.I.P.

Heer en Mevrouw Kamiel Verledens-Ruysen,
kinderen en kleinkinderen;
De families Goublomme en Ruysen

danken u.