



*Kostbaar in Gods ogen,
is de dood van Zijn rechtvaardigen.*

In Gods Vaderhanden en in uw gebed
bevelen wij de ziel aan van:

MEVROUW
Marie Emelie
GRAMBERGEN

weduwe van de Heer Firmin ROBBENS

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 31 december 1906 en godvruchtig overleden in het rusthuis Sint-Ursmarus te Zegelsem op 22 maart 1994, voorzien van de HH.Sakramenten der zieken.

In het verschiet van de nakende lente, waarin alles in bloei komt voor nieuw leven, hebt U Heer, deze goede vrouw tot U geroepen voor eeuwig leven. Zoals zij geleefd heeft is zij heengegaan, eenvoudig, godsdienstig, liefdevol en vroom. Stil en bescheiden heeft zij haar plicht en het goede gedaan: God en Zijn liefde heeft zij steeds als richtlijn van haar leven voor ogen gehad.

Rustig en in vertrouwen mocht zij en is zij dan ook de eeuwigheid ingegaan, haar Schepper en haar Rechter, haar eeuwig loon tegemoet.

Fijngevoelig als zij was, was zij spontaan en dankbaar voor elke attentie, terwijl zij zelf steeds bekommerd was tegenover allen, bijzonder tegenover

haar kinderen en kleinkinderen.

Als een goede moeder heeft zij, door haar voorbeeld, haar kinderen zorg en arbeid ingeprint en schonk hen een opvoeding rijk aan eerlijkheid en deugd. Onze duurzame overledene heeft een hard leven gekend, een leven van arbeid en zorgen, voor haar gezin, moedig heeft zij er zich doorheen geslagen en wanneer rustige jaren waren aangekomen, kwam het overlijden van haar echtgenoot, de vergankelijkheid van het bestaan onderlijnen.

Haar laatste jaren, waren wel getekend door zorgen, maar tevreden en vertroeteld in het rusthuis was ze graag gezien.

Eerwaarde zusters en personeel van St-Ursmarus, ik zeg u oprecht dank voor alles.

Bemindde kinderen en kleinkinderen, nu ben ik weer bij vader zaliger, ik blijf u liefhebben in de Heer. Denk aan hetgeen wij u voor hebben gedaan, leeft eensgezind in vrede en kristen overtuiging dan wordt onze ontmoeting de blijvende vreugde. Ik dank U om genegenheid, zorgen en troost.

Dierbare familieleden en vrienden, uw gebed weze het bewijs van onze vriendschapsband.

De families

Grambergen, Robbens, De Scheerder, Schepens,
danken U voor de blijken van medeleven en gebed.

Namis: op woensdag 5 mei 1994 om 19 uur.

ROUWL.&DRUKW.B.V.B.A.RAOUL,9660 BRAKEL