

† Bid tot zielerust †

van Mijnheer

REMI GRAUWET

Echtgenoot van Mevrouw

Marie - Barbara De Moor

geboren te Strijpen, den 22 Juni 1901, en overleden bij een luchtaanval te Monceau-sur-Sambre, den 1 Mei 1944.

Hij was lid van den bond van het H. Hart te Dampremy en van den Broederbond der Vlamingen in het Walenland.

Wanneer het morgen is denk dat gij misschien den avond niet meer zult beleven.

Trouw aan plicht en werk was hij van huis vertrokken, maar helaas, om niet meer terug te keeren.

Wees bereid, want de dood komt als wij er minst aan denken; alleen in het bewandelen van Gods wegen, in eer en deugd is zegen te vinden en rust midden de moeilijke en gevaarvolle tijden. Gelukkig de mensch die leeft zooals hij wenscht ten oordeele te komen bij God.

Duurbare echtgenoot, hoe vreeselijk is de slag die U treft, op enkele oogenblikken vervalt heel uwe levenswijding, man en zoon, vereenigd in werk en vereenigd in liefde, zijn zij thans ook vereenigd in den dood.

Troost u bij de gedachte dat wij eens elkander terugvinden hierboven. Stelt uw betrouwen op den Almachtigen, offert Hem uwe smart en uw leed tot sterkte, rust en bevrijding.

en van zijnen zoon

Mijnheer

CYRIEL GRAUWET

geboren te Velzeke-Ruddershove, den 1 Oktober 1924, en samen met hem bij een luchtaanval overleden te Monceau-sur-Sambre, den 1 Mei 1944.

Hij was president van de oud-Scholieren, dirigent in het patronaat en lid van de K.A.J. te Dampremy.

De dood aanziet noch ouderdom noch stand en na de dood is slechts eene zaak van belang, de verdiensten van ons leven, welke wij God kunnen aanbieden.

Dat had hij verstaan en duurde zijn leven niet lang, toch was het gevuld voor den hemel. Hij zocht geen genoegen in de dwaze en valsche vermakelijkheden van de wereld maar in het behartigen van het goede, ook bij zijne jongere medebroeders.

Beminde moeder, in droeve stonden van eenzaamheid zult gij wellicht terugblikken op uw vroeger geluk, gij weet hoe ik u beminde en hoe ik door mijn gedrag U mijne genegenheid bewees. Hebt dank om alles wat gij voor ons deedt, Bid en uw gebed zal u troosten en ons helpen.

Beminde familie en vrienden, laat onze liefde duurzaam zijn, blijft ons indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Onbevlekt Hart van Maria, wees onze zaligheid.

— Drukkerij «Moderne» A. De Burck, Gavere —