

Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden
en niet het snijden doet zo'n pijn,
maar wel het afgesneden zijn.



GEDENKEN WIJ DANKBAAR

Christine GRISEZ

echtgenote van Dirk CARELS

Lid van K. V. L. V.

Geboren te Edingen op 22 januari 1966
en overleden na een smartelijk ongeval
in het Erasmus ziekenhuis te Anderlecht
op 18 januari 1989
voorzien van het sakrament der zieken.

Wie Christine gekend heeft,
zal moeten getuigen dat zij een goed mens
is geweest. De goedheid van haar hart,
de menselijkheid in haar omgang,
haar edelmoedige dienstvaardigheid
en haar eenvoud schonk haar vele vrienden.
Zij hield zoveel van de echte familieband.
Met haar echtgenoot voelde ze zich
zo veilig, zo innig verbonden.
Voor de familie, collega's en vele vrienden
die zij had, is een stuk van haarzelf verdwenen.
Een vertrouwd beeld is er niet meer.
De beproevingen kunnen soms wel hard
drukken, doch gelovige mensen
dragen gelaten hun lot, omdat zij weten
dat de Heer dicht bij hen is.

Goede echtgenoot en familie,
wij hebben samen ons lief en leed gedragen.
Dank u voor uw trouwe liefde en de
genegenheid waarmee jullie mij
tot het laatste uur omringd hebben.
Dirk, samen mochten we
nog alles van het leven verwachten,
samen was het zo goed, onze zeer goede
verstandhouding. We waren voor elkaar bestemd,
maar spijtig voor de te korte duur hier op aarde.
Ik zal het nooit vergeten, de gelukkige dagen
die ik samen met u doorbracht.

Mijn lieve echtgenoot, familie, lieve kleuters,
vrienden en allen die mij zeer dierbaar waren,
u volg ik, niet meer hier op aarde, maar vanuit
de hemel, samen met mijn lieve moeder.

Lang en eenzaam is de weg
nu jij ons verliet
blijf in gedachte bij ons
wij vergeten je niet.

Dirk CARELS,

De families GRISEZ, CARELS,
ALAERT, PERSOONS en SNOEKS,

danken u voor uw gebed en uw meelevens.

Herne, donderdag 26 januari 1989.

Rouwcentrum - Luypaert-Snoeks - T. 02-396 27 42
druk. derijcke - Herne - T. 02-396 22 03