

Heer, wij betrouwen op Uw barmhartigheid

†

BID EEN VROOM GEBED VOOR DE ZIEL

van de Heer

Theofiel GRIJSELS

echtgenoot van Mevrouw

EMMERANCE VERLE

geboren te Ninove, de 29 januari 1906 en
overleden door een smartelijk ongeval, de
28 april 1968.

Ontroerd staan wij bij de lijkbaar van deze verongelukte vader. Het is erg op zulke manier te moeten sterven ; het is hard voor zijn vrouw en talrijke kinderen, vader zo te moeten verliezen. Dag in dag uit, heeft hij zijn beste krachten geschonken aan vrouw en kinderen, voor hun welzijn. Te mogen zien hoe zijn huisgezin vooruitging en zijn kinderen gelukkig te weten, was voor hem de grootste vreugde. Het was hem een genoggen zijn naaste, wie hij ook was te helpen, De Heer zal het schone en het goede van die man belonen.

Dierbare Echtgenote, U vooral moet mijn zo droevig heengaan diep treffen. Ik laat een leemte in uw leven. Steeds hebben wij lief en leed samen gedragen en wij leefden voor onze kinderen, zoek troost in uw groot

verdriet in het gebed voor mij, uw gebed heb ik nodig omdat ik maar een was met U.

Beminde Kinderen, vader verlaat U door een droef ongeval. Ik weet dat dit heengaan U veel pijn doet, gij weet hoe ik U lief had en hoe gaarne ik U zag vooruitgaan in uw leven. Sta moeder bij in de last die zij nu alleen te dragen heeft. Blijf veel van elkan- der houden en leef deftig en kristelijk voort. Bid voor mijn zielerust.

Lieve Kleinkinderen, ik zag U gaarne rond mij, blijf de troost van uw ouders.

Beste Broeders en zusters, het heeft U ook aangegrepen de droeve mare van mijn dood. Dank om uw genegenheid. Beste Familie bid voor mij.

De families GRIJSELS - VERLE - VAN
VARENBERGH en DE BOLSTER

zeer gevoelig aan uw bliken van deel-
neming, betuigen U hun oprechte dank.

De Plechtige begrafenis had plaats te Outer op vrijdag 3 mei 1968 te 10 u. De Solemnele Namis heeft plaats te Outer, op zondag 19 mei te 7u30.

—
Drukkerij Waegsman, Preullegem Ninove