

God geeft, God neemt; Hij weet waarom: Hij is de Heer.
In geloof aanvaarden wij zijn H. Wil, en buigen in aanbidding neer.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

CHARLES GUILLEMAERE,

echtgenoot van Mevrouw

GEORGINE GILLIS,

geboren te Oosterzele, de 20 oktober 1901 en
er godvruchtig overleden, de 6 december 1966.

Versterkt door de laatste H. H. Sakramenten.

Die hem gekend hebben, weten hoe eenvoudig en goed hij was. God had hem bekleed met schoonmenselijke gaven van hart en ziel: getrouwheid, edelmoedigheid en naasten liefde, waartussen de gouden draad was geweven van een diep kristelijk geloof.

God heeft hem in het opleggen der beproevingen niet gespaard. Met bewonderenswaardige moed heeft hij de langdurige ziekte verduuld en zonder klagen verdragen en de dood te gemoet gezien in volledige overgave aan Gods wil. Die edele sterkte was de vrucht van zijn levendig geloof en zijn kristelijke levenswandel.

Wie met Kristus mede lijdt, wordt ook met hem verheerlijkt. (St. Paul.)

Duurbare Echtgenote, heb dank voor uw liefderijke zorgen en troost gedurende de vele jaren van mijn ziekte. Uw loon zal bij de Heer groot zijn. Wij hopen vast elkaar terug te zien in Gods eeuwige vreugde. Blijf mij indachtig in uw gebed.

Duurbare Familieleden en Vrienden, ik dank U voor uw genegenheid en gedenkt mij allen in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, hoop van wie in U sterven, ontferm U over mij.

Drukkerij Lourdaült, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19

Mevrouw Charles GUILLEMAERE,
geboren Georgine GILLIS;

De Familie GUILLEMAERE;

De Familie GILLIS;

De Familie SCHIETTECATTE;

De Familie DE MOOR,

gevoelig voor Uw blik van deelneming in hun rouw, betuigen U hun innige dank.