

Wées mij genadig, o Heer, want bij U is barmhartigheid en overvloedige verlossing te vinden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

GABRIËL GUILLEMAERE,

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN BEVER,

geboren te Oosterzele, op 20 augustus 1909
en er godvruchtig overleden de 6 oktober 1962,
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

OUD-STRIJDER 1940-1945.

Een goed mens is heengegaan. Hij was immer een goede echtgenoot en een goede vader. Hij was een man die steeds de Heer heeft gediend met een eenvoudig geloof, een onwankelbaar vertrouwen en eenvoudige godsvrucht. Hij was zachtmoedig en minzaam in gesprek en omgang, altijd bereid om anderen dienst te bewijzen.

Zijn gezin was hem dierbaar. Gans zijn leven en reeds geruime tijd boven zijn krachten heeft hij gewerkt om zijn kinderen in eer en deugd op te brengen. Niets scheen hem te lastig om voor hem en zijn gezin een welstellende toekomst op te bouwen.

Zijn laatste maanden waren zwaar aan beproevingen en lijden maar hij verdroeg dit alles met een geest van blijmoedige gelatenheid. Schoon en voorbeeldig is het einde van zulk mensenleven omdat het een begin wordt van eeuwige rust en vrede.

Duurbare echtgenote en kinderen, veel heb ik van u gehouden en graag was ik nog bij u gebleven, om uw geluk te zien en te delen in Uw leven. Maar schept moed en hebt vertrouwen op Gods voorzienigheid. Ik dank U om uw diepe genegenheid voor mij en om uw tedere zorgen. Bij God zal ik veel voor u bidden.

Duurbare bloedverwanten en vrienden, weest mij indachtig in uw gebeden.

O. L. Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons.

Drukkerij Lourdault' Oosterzele. - Tel. 70.56.19

Mevrouw Gabriël GUILLEMAERE, geboren Maria VAN BEVER ;
Mijnheer Laurent GUILLEMAERE ;
Mejuffer Laura GUILLEMAERE ;

De Familie GUILLEMAERE ;
De Familie VAN BEVER ;
De Familie SCHIETTECATE ;
De Familie FOUQUET,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.