

"Ik vertrouw op de Heer!"

†

VROOM AANDENKEN

AAN DE HEER

GILBERT GUILLEMAERE,

zoon van wijlen Mijnheer JOZEF

en van wijlen Mevrouw Leontine SCHIETTECATTE,

geboren te Oosterzele op 6 mei 1906

en er godvruchtig overleden op 7 november 1972,

gesterkt door de Genademiddelen

van onze Moeder de H. Kerk.

Een langdurig en zwaar ziekbed kan voor de mens een goede en zekere voorbereiding zijn op de alles-beslissende ontmoeting met de hemelse Vader. Dan is de dood geen verrassing maar een weloverwogen en aanvaarde overgave van het leven aan de Meester en Schepper van het leven in de eeuwigheid. — Als wij dan ook bedroefd zijn omdat iemand die ons dierbaar was van ons is heengegaan, dan worden wij getroost door de gedachte dat de dierbare uit een ellendig bestaan is overgegaan naar een niet te beseffen hemelgeluk.

Zo verging het wellicht deze overledene; hij was gereed en bereid voor de grote reis naar de eeuwigheid. Vanaf zijn jeugd had lijden en ziekte hem gelouterd en levenswijs gemaakt. Gelaten en zonder morren heeft hij de beproeving gedragen.

Dierbare Familieleden, die mij met zorgvolle toewijding bijgestaan hebt, ik dank U allen voor uw genegenheid. Moge de Heer er U voor zeen. Denkt nog af en toe eens aan mij in uw gebeden! Ook U mijn vrienden durf ik dat vragen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 09/70.56.19

dm

Mevrouw Weduwe Charles GUILLEMAERE-GILLIS ;
Mijnheer Georges VAN DRIESCHE-GUILLEMAERE en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Gustaaf GUILLEMAERE-DE CANCK en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw (†) Jules SMEKENS-GUILLEMAERE-GILLIS en
kinderen ;
Mevrouw Weduwe Gabriël GUILLEMAERE-VAN BEVER en kinderen ;
Mevrouw Weduwe Henri GUILLEMAERE-DE BRUYCKER en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Achiel DE NEVE-GUILLEMAERE en kinderen ;

De Familie GUILLEMAERE ;
De Familie SCHIETTECATTE,

gevoelig voor uw blijf van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.