



Liefdevol aandenken aan

Pauline Guilluy

Dochtertje van Pascal en Sybille
Guilluy - Ysebaert

° Zottegem 14 juni 1996

† Gent 7 oktober 2007

Haar mama en papa en de familie
Guilluy - Ysebaert danken u voor uw
aanwezigheid en de vele blijken
van medeleven.

Deen namis zal opgedragen worden in de
Sint-Mattheuskerk te Munkzwalm, Zwalm op
vrijdag 10 november 2007, om 18.30 uur.

Uitvaartverzorging Willy Hoebeke - Zwalm

Liefste Paulientje,

Het leek wel gisteren, je geboorte en je eerste blik
met je grote bruine ogen. Het leek wel gisteren, je
fruitpapje en dan je eerste stapjes. Het leek wel gis-
teren, je eerste schooldag in de Zonnewijzer. Het
leek wel gisteren, onze vakantie in Turkije!

Wij lachten, zwommen, gingen op jeep-safari, en
dan die rafting waar je je zo amuseerde, je schater-
de en genoot want we waren samen.

Het leek wel gisteren, je eerste dag in het zesde
leerjaar waar je zo naartoe leefde.

Liefste Paulientje,

We hadden je nog zoveel te vertellen maar we
dachten dat we daar nog zoveel tijd voor hadden.
We hadden zo'n grote verrassing voor je plechtige
communie maar we wilden het nog niet verklappen.
We zouden samen naar Disneyland Parijs gaan, dat
was je grote droom.

Liefste Paulientje,

We wilden je nog zo graag zeggen wat jij voor ons
betekent. We wilden je nog vertellen hoe ver-
schrikkelijk graag we je zien. We wilde je nog zoveel
vragen.

Wij zullen je niet meer zien maar we blijven met je
praten. We blijven vragen al zullen we je antwoord
niet kunnen horen want je bent nu zo ver weg.

Geef je antwoord maar aan mémé en vraag haar
om goed voor je te zorgen.
Vaarwel, lieve schat!

Je mama en papa.



inn