



VROOM AANDEKENEN AAN

DE HEER

Andr as GIJSELINCK

echtgenoot van Mevrouw Ir ne BAUWENS

geboren te Oprakel op 18 augustus 1926
en godvruchtig overleden in de kliniek
Zusters van Barmhartigheid
te Ronse op 31 juli 1996,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

De families :

GIJSELINCK - HUBEAU

BAUWENS - VAN DE WATTIJNE

danken U voor de blijken van deelneming
en voor Uw gebed.

Namis : zondag 18 augustus 1996 om 9.30 uur.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel

Dood, waarom heb je Pepe van ons afgenomen?

Dood, waarom laat je Pepe verdwalen in de grond?

Leeft hij nu als een plant zonder water of als een bron vol levenskracht?

*Dood, waarom ben je toch zo geheimzinnig?
Bloemen, aardkorrels omsluijeren Pepe. Tranen
dwingen door alles heen.*

*Dood, de pijn die je ons deed, proberen we
te vergeten, maar Pepe vergeten we nooit.
Elk woord, elke glimlach van hem, komt elke minuut terug.*

*Dood, je hebt Pepe van ons afgenomen, maar
toch blijft hij een deeltje van ons hart.
Voor eeuwig en altijd!*

Anneleen

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, jullie waren mijn trots. Dank voor de vriendschap en genegenheid die ik steeds mogen ervaren heb.
Dierbare familie en vrienden, dank voor de aangename momenten die we hebben mogen beleven.
Blijf mij gedenken in uw gebeden.