



Heer, geef vrede en rust aan

DE HEER

August GIJSELINCK

weduwnaar van Mevrouw Marie HUBEAU,
geboren te Oprakel op 18 oktober 1888
en godvruchtig overleden in de kliniek
van de Zusters van Barmhartigheid te
Ronse op 7 augustus 1978, voorzien van
de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

« Moeder Maria, kom me toch halen ». Dát
waren de laatste woorden van een diepgelovig
mens, die nog krampachtig bevend de
handen heeft samengevouwen om God te dan-
ken voor een zo lang en vooral zo vrucht-
baar leven.

Jarenlang heeft hij met zijn vrouw bijna
slavenarbeid verricht om zijn gezin behoorlijk
te kunnen opvoeden in de geest van Christus
met die ene grote waarheid voorop : bemin
en help elkaar! En juist dát zal hem de
laatste weken wellicht het meest getroffen
hebben, dat hij tot het laatste ogenblik al
zijn kinderen rondom zijn ziekbed zag en nog

smekend de handen naar hen kon uitsteken,
toen hij geen woord meer over de lippen kon
krijgen.

Hij zal voor eenieder het voorbeeld blijven
van de noeste werker en de eenvoudige boer
voor wie « liefde en hulpvaardigheid » geen
ijdele woorden waren.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, ik ben u echt dankbaar voor
de liefdevolle hulp en de warme genegen-
heid die ik jarenlang van u mocht ondervin-
den. In gebed zullen wij in liefde met el-
kaar verbonden blijven.

Namis op 3 september om 10 uur.

De families GIJSELINCK, NOTERMAN,
HUBEAU, ROOS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijselinck, Oprakel