

Jezus komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons Hem te geven
de volheid van ons leven. (naar Ad den Besten)



Dankbare herinnering aan

Mevrouw

Bertha GIJSELINCK

dochter van wijlen Modest en Hortense WASTEELS

geboren te Schorisse op 20 oktober 1905
en rustig overleden te Zegelsem op 21 januari 1993,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden.

Namis op zondag 14 februari 1993 te 10 uur en namis
vanwege de K.B.G. op vrijdag 19 februari 1993 te 18.30
uur, telkens in de parochiekerk te Opbrakel.

Hart, onrustig vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel
hoop op God en wees geborgen !
Hij verheft wie nederviel.
Eens verscheen ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer :
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Psalm 42

De familie dankt voor uw gebed,
uw vriendschap en uw medeleven.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.