

Het leven is geen vrede alhier
geen wapenstilstand vragen
het leven is de kruisbanier
tot in Gods handen dragen. (G. G.)



**In Gods Vaderhanden en in uw gebed bevelen
wij de ziel aan van Mevrouw**

Florina GIJSELINCK

weduwe van de Heer Emiel DE BUS,

geboren te Oprakel op 17 september 1901 en
godvruchtig overleden in het Rusthuis te
Brakel-Zegelsem op 17 januari 1992, gesterkt
door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Het leven is inderdaad onophoudend strijd tus-
sen goede en minder goede dagen, tussen lief
en leed, tussen gezondheid en ziekte.

Zoals wij haar kennen, heeft ze ook de harde
wet van het leven gekend, soms mooie dagen
afgewisseld door moeilijke. Tot voor enkele ja-
ren woonde ze samen met haar man, rustig en
tevreden in hun huisje op de Rovorst, na de
dood van haar man was ze gelukkig in het
Rusthuis.

Stram zijn de handen, de vlijtige, de milde.
Gesloten de trouwe goede ogen en de mond
die bad, vermaande en raad gaf. Stil ligt het
hart, dat rusteloos sloeg in liefde voor kinderen
en kleinkinderen.

Sterk door haar diep kristelijk geloof, haar zui-
vere eenvoud en gewetensvolle plichtsbetrach-
ting in goede en kwade dagen, wist ze zich
geborgen in Gods goedheid.

Dankbaar was ze voor elk teken, elk gebaar
van liefde en begrip, voor elk bezoek dat haar
opbeuring bracht.

De werkende en biddende handen liggen nu roer-
loos gevouwen in eeuwig gebed, vredig ook en
schoon, als was ze tevreden over haar leven.

Beste kinderen en kleinkinderen, dank voor uw
grote genegenheid en liefdevolle zorgen. Ook U,
Eerwaarde Zusters en personeel van het Rust-
huis St.-Ursmarus, wat was het goed.

Moge God U zegenen.

Goede familie, vrienden en burens van de Ro-
vorst, dank voor uw vriendelijke attenties en
voor uw meeleven en gebed. Wij blijven vere-
nigd in de kristelijke hoop en moge O.-L.-Vrouw
steeds over U blijven waken.

H. Jozef, patroon van de goede dood, op U
stel ik mijn vertrouwen.

Namis : zaterdag 29 februari om 19.30 uur.

De families GIJSELINCK, DE BUS, JOURQUIN,
VAN CAUWENBERGE,
danken U voor uw medeleven en gebed.

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel
Druk. Devleeschouwer - Brakel