

Verblijd U, goede Knecht, voortaan :
Gij hebt mij trouwe dienst gedaan
In d'allerminste kleinigheid
Verblijd U in der Eeuwigheid !..

G. G.



BID VOOR DE ZIEL VAN
François GIJSELINCK

echtgenoot van
Emma MEGANCK

geboren te Nederbrakel, de 19 februari 1882 en
er godvruchtig overleden, de 17 april 1958, gesterkt
door de HH. Sakramenten der stervenden.

Wij hebben de dierbare overledene door dit aardse
leven zien gaan als een oprechte, vrome, overtuigde
kristen, innig verkleefd aan Kerk en Godsdienst. Maar
boven al was hij de goede, onberispelijke echtgenoot
en huisvader die aan de zijnen prachtige voorbeelden
van godsdienstzin en plichtbesef heeft gegeven. Diep
gelovig, zonder menselijk opzicht vervulde hij in zich
het beeld de Kristelijke Rechtschappen man, zoals onze
H.H. Boeken hem ons voorstelden. Kostbaar in de ogen
van God, is de dood der rechtschappen !

Dierbare Echtgenote, lieve Kinderen en Kleinkind,
mijn gehele leven heb ik besteed aan uw tijdelijk en
geestelijk welzijn ; thans bied ik U O. L. Heer het offer
van mijn leven aan opdat Zijne Voorzienigheid over U
moge waken. Vaart allen wel en leeft braaf en deugd-
zaam. Ik dank U voor al de edelmoedige liefde die gij
mij hebt toegedragen. Bewaart mijn aandenken in uw
hart en vergeet mij niet in uw gebed. Tot weerziens
bij O. L. Heer en God zegene en beware U.

Goedertieren Jezus, geef hem de Eeuwige Rust.
De 4 akten voor de overledene a. u. b.

Vandendriessche, opv. P. De Vleeschauer, Nederbr.

Mevrouw François GIJSELINCK, geboren Emma MEGANCK ;

Mejuffre Maria GIJSELINCK ;

Heer Frans GIJSELINCK-MARROYEN ;

Jongeheer Leon GIJSELINCK ;

De familiën GIJSELINCK, MEGANCK, VAN HOOLANDT en VAN DE
VELDE.

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.