

*Heer, laat nu  
Uw dienaar in Uw vreugde leven...*

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

**Frans GIJSELINCK**

zoon van wijlen

August en Marie

GIJSELINCK - HUBAU

geboren te Opbrakel op 18 augustus 1929  
en godvruchtig overleden te Gent  
op 3 december 1992,  
gesterkt door de Ziekenzalving.

---

†

De families GIJSELINCK - HUBAU,

*danken U van harte voor uw  
aanwezigheid, gebed en medeleven.*

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Rouwleiding : Am. Marroyen - (055) 42 26 08

*Afscheid nemen  
is met zachte vingers  
wat voorbij is  
dichtdoen en verpakken  
in goede gedachten der herinnering.*

*Afscheid nemen  
is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waard is  
om niet te vergeten.*

*Afscheid nemen  
is het moeilijkste in het leven.  
Men leert het nooit.*

Namis :  
op zondag 3 januari 1993 om 10 uur.