

Als herinnering aan

FRANS GIJSELINCK

echtgenoot van Mevrouw Alice GOESSENS

10 december 1910 - 3 oktober 1992

Oud-strijder '40-'45

Ondervoorzitter - N.S.B. Oudenaarde

Voorzitter Kon. Verbond Veteranen

Kon. Albert I Oudenaarde

Ondervoorzitter v. Liberale Bond Gepensioneerden

Vereremerkt met verscheidene militaire
en burgerlijke eretekens

Als een stille wandelaar in de late nazomer ging hij aan ons voorbij...

Niemand denkt aan afscheid nemen, je hebt in ons te indringende sporen nagelaten, je leerde ons om elke dag opnieuw, een pakje geluk te vinden, ook in de kleine dingen.

Tussen onze tranen door vertellen we jouw grappige anekdotes. Niet alleen wij hebben daarvan genoten, je naam op straat klonk „FRANSKE". Bij je strijdmakkers was je erg geliefd en om onrecht recht te doen stond je vooraan op de bres. Je was altijd vrolijk, opgewekt en werklustig, samen met ma heb je 52 jaren lang voor ons geleefd, ons welslagen was jouw zoete vrucht. Ook voor je kleinkinderen werd jij de spilfiguur, je bleef jong naar hart en inborst, de tafel was nooit rond zonder jou.

Maar pépé... een troostende gedachte, jouw persoonlijke afwezigheid is voor ons maar een hersenspinsel, in werkelijkheid leef je onder ons en... houd je hoed vast, de wind steekt op in't veld.

Mevrouw Alice Gijselinck en kinderen
danken U voor uw medeleven.

De namis zal plaatshebben in Pamelekerk
op 7 november '92 om 18 uur.

