

Op avondrood, volgt morgenrood.  
Eeuwig Leven, groeit uit sterven.

(Romano Guardini)



Dankbaar aandenken aan de Heer

**Ivo GIJSELINCK**

weduwnaar van Mevr. Emma MALAISE,

geboren te Schorisse op 29 september 1888  
en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel op  
5 februari 1979.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Erelid van de Confrerie van het H. Hart, de  
Xaverianen en H. Hartbond.

Opgeëiste in de oorlog 1914-1918.

---

Vredig en rustig is de brave man in de  
Heer ontslapen, na een lang verzorgde oude  
dag, die de bekroning was van zijn beproefd  
leven.

De dierbare afgestorvene, was een van die  
stoere buitenmensen, maar ingoed van inborst,  
wiens leven gebaseerd was op het geloof en  
het gezond verstand. In de bloei van zijn  
jaren werd hij opgeëist, met alle problemen  
van dien en een blijvende invaliditeit.

Na negen jaar huwelijk, waarin drie flinke  
kinderen werden geboren was het voor de brave  
man een harde slag, toen hij zijn dierbare  
echtgenote, in de fleur van haar leven moest  
verliezen, maar een man van geloof en ver-

trouwen a'ls hij was, heeft hij die zware  
beproeving aanvaard en gedragen, zonder klagen,  
steeds bewust van zijn plicht tegenover  
zijn dierbaren. Vriendelijk, hartelijk en dienst-  
vaardig zijn zijn broer en zuster hem ter hulp  
gekomen om zijn bedrijf en gezin bijtestaan.  
Waar de nood het hoogst is, komt God de  
zijnen het dichts nabij... God zegende hem  
met een gelukkige ouden dag, die hij door-  
bracht in familiekring en met vrienden, in  
gesprek en kaartspel. Uit zijn vertrouwd hoek-  
je, riep de Heer hem na een korte ziekte  
tot zijn eeuwige woon, waar ruimte is voor  
velen...

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen, mijn  
goede broer Odo en geliefde zuster Bertha,  
mijn aardse leven liep hier ten einde. Ik  
dank de goede God, spijs mijn beproevingen  
voor mijn lang en gelukkig leven. Ik dank U  
allen, die mijn leven en gezin, zo edelmoedig  
hebben bijgestaan, waar het zo goed was in  
uw midden te wonen en bij elkaar te zijn.  
Samen hebben wij vele en schone dagen  
doorgebracht, met hart en ziel aan elkander  
geecht en in bedrijvige spanning van een  
gezonde onspanning. Blijven wij elkaar ge-  
denken in ons gebed bij de Heer. Hij loue  
het U allen en voor alles!

---

**De families :**

**Gijselink, Wasteels, Malaise en Roeland,**

**danken U voor de blijken van deelneming.**