

Heer, geef haar de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

JULIETTE GIJSELINCK

echtgenote van de Heer

RENE PIETERS

geboren te Melle, op 11 augustus 1908 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem, op 9 juni 1979, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

De dood is de overgang naar het eeuwige leven en de blijde intrede in het hemels vaderhuis.

Zij was een brave vrouw, geliefd door haar dierbaren, geacht door haar medemensen. De vreugden van haar leven waren vermengd met heel wat leed en droefheid.

Lange tijd reeds waren haar krachten fel beperkt. Moedig doorstond zij de lasten en de beproevingen die haar werden overgezonden. Tenslotte werd zij geheel gebroken en ging zij haar Rechter en Redder tegemoet.

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft gedaan zijn wij bij haar heengaan niet bitter, maar door de tranen heen priemt de vreugde omdat wij erop vertrouwen dat zij in Gods hand is.

Wij vragen God dat hij haar de volle rust geve.

De families PIETERS, GIJSELINCK, DE SLOOVERE
en DE PAEPE,

**danken U van harte voor de kristelijke
blijken van deelneming in rouw en gebeden.**

Drukk. L. De Ruyver - Brakel