

Mijn kinderen, ik heb U al wat ik geven kon  
gegeven; mijn werkzaamheid dag en nacht, mijn  
leven en ook mijn liefde. (G.G.)

†

Bidden wij voor de ziel van  
MEVROUW

## **Maria GIJSELINCK**

weduwe van de Heer Jozef SADONES,

geboren te Opbrakel op 31 augustus 1894 en  
vroom in de Heer aldaar ontslapen op 18 maart  
1979, voorzien van de HH. Sacramenten der Zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Bij het heengaan van moeder is onze eerste  
gedachte er een van dank aan de Heer omdat we  
haar zo lang in ons midden mochten bewaren.  
Omdat ze zo lang goed geweest was, vergaten  
we bijna haar ouderdom. Na het heengaan van  
vader, 28 jaar geleden vormde zij de spil van  
gans de familie die haar van groot tot klein op  
de handen droeg.

Zij deelde het wel en wee van wie haar  
dierbaar waren: zij leed mee met hen die  
leden, zij was gelukkig als zij hen gelukkig  
wist. Zij was sterk streekgebonden en voelde  
zich maar thuis als ze weer in haar vertrouwde  
omgeving was, in het gezin van haar dochter  
Simonne waar ze steeds met de beste zorgen  
werd omringd. Gaarne was zij ook op de baan,  
zolang haar krachten het haar toelieten en ontzag  
geen afstanden om haar zoon-priester in het huis-  
houden wat bij te staan, per bus, per trein of  
te voet; waar ze kon ging ze helpen.

Zij was ook een diepgelovige vrouw die het  
geloof zonder veel ophaal van woorden, metterdaad  
beleefde. Verdraagzaam maar standvastig heeft  
zij dit geloof ongeschonden bewaard en over-  
tuigde meer door het voorbeeld dat ze gaf  
dan door veel woorden. Zij kende ook het geluk  
verschillende malen naar Frans-Lourdes te mogen  
gaan. Zelfs op 82-jarige leeftijd deed zij nog  
de grote bedevaart mee over « La Salette ».  
Daar, aan de voeten van O. L. Vrouw zal ze  
voorzeker intens gebeden hebben om Maria's  
zegen over wel en wee van allen die haar nauw  
aan het hart lagen.

Daarom en voor zoveel andere dingen nog  
moeten we U danken moeder. Pas nu begrijpen  
we ten volle wat ge voor ons zijt geweest.  
Bij ons blijft er een schrijnend verdriet van  
pijn dat in onze ogen bijt. Uw woorden «kom  
binnen», «pak ne stoel», «ge zijt welkom», «blijf  
nog een beetje», zullen we nu wel nietmeer  
horen maar de weergaloze moeder, grootmoeder,  
overgrootmoeder die gij zijt geweest zal toch  
in ons hart bewaard blijven. We weten moeder,  
dat gij, levenslustige reiziger, in het landschap  
van Gods vriendelijk licht nu onderweg, voor  
goed thuisgekomen bij de Bron van alle leven,  
ons niet zult vergeten. Kom ons tegemoet als  
ook wij eens de grens van deze wereld zullen  
overschrijden.

Ook wij, uw grote familie en zoon-priester,  
vrienden en kennissen, blijven in ons hart en  
gebed U gedenken. Rust in vrede.

De families SADONES, GIJSELINCK,  
VERSTICHELEN, DE CUBBER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
genegenheid en medeleven en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel