

« Ik ben de verrijzenis en het leven ».

†

HEER GEEF RUST EN VREDE
AAN UW DIENAAR

Mauritius GIJSELINCK

Weduwnaar in het 1 ste huwelijk van

Mevrouw Amandine ANSSENS,

in het 2 de huwelijk van

Mevrouw Magdalena VANDER LINDEN,

geboren te Opbrakel op 7 oktober 1891 en
godvruchtig overleden in de kliniek der
Zusters van Barmhartigheid van Hogerlucht te
Ronse op 26 april 1981,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder - Invalide 1914-1918 - Vuurkruiser
Vereerd met verscheidene andere eretekens.

Als zoon van een diep kristelijk gezin
moest hij al vroeg, zoals het toen gebruikelijk
was, meehelpen met vader in de
werkzaamheden van iedere dag. Toen de
eerste wereldoorlog uitbrak stond hij klaar
om zijn Vaderland te dienen en te verdedigen.
Vier jaren lang heeft hij op het
front in het moordende vuur met de dood
voor ogen de gigantische strijd doorstaan
en toen het staak het vuur geblazen werd
was hij getekend als invalide. Gelukkig
en tevreden is hij naar zijn geboortedorp
teruggekeerd. In 1922 gehuwd met een
doorbrave, vrome vrouw, heeft hij met alle
krachten van zijn ijzersterk gestel, in veel
soortig werk zich te pande gesteld en in
hard werk zich opgewerkt voor zijn gezin
zijn achtbare familie en de vele vrienden in
zijn omgeving. Laten wij zulke goede en

verdienstelijke mensen eervol en dankbaar
gedenken en hun nagedachtenis in ere
houden. Wie met hem in aanraking kwam,
waardeerde hem om zijn eerlijkheid, zijn dienst-
vaardigheid, zijn vriendelijkheid, zijn werk-
lust, zijn moed en opgeruimdheid. Hij hield
van de natuur en zijn vrienden, bleef trouw
aan zijn geloof en stierf in vrede, na een
lang en verdienstelijk leven. Wij vertrou-
wen op de Heer dat Hij hem in deze paas-
dagen moge verwelkomen na zijn beproefd
leven.

Dierbare familie en vrienden, U spreekt
wel van een lang leven, ik zeg U : « het
gaat toch zo vlug voorbij ». Wat wordt het
leven soms eenzaam ; al mijn strijdmakkers
hebben ons verlaten, vele kennissen en
vrienden in onze straat zijn de laatste tijd
gestorven. Na het heengaan van mijn goede
en getrouwe echtgenote Amandine had ik
al mijn hoop gesteld in Magdalena die
mijn troost en steun zou wezen voor mijn
oude dag, ze was voor mij zo goed en
zorgzaam, maar het heeft spijtig genoeg
niet lang mogen duren...

Aïen dank voor wat ge voor mij gedaan
hebt en geweest zijt.

Namis : zondag 17 mei 1981 om 10 uur
in de parochiekerk te Opbrakel.

De families
GIJSELINCK, NOTERMAN, ANSSENS,
JOURQUIN, VAN DER LINDEN,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gijselinck - Opbrakel