

Deze welke gij zoo zeer bemindet is u maar  
ontnomen om over te gaan tot een beter en eeuwig  
leven in God.

†

Bid voor de ziel van  
MEVROUW  
**OCTAVIE GIJSELINCK**

weduwe van  
**Mijnheer VITAL STASSENS**  
geboren te Schorisse den 18 September 1857  
en zeer godvruchtig overleden te Zegelsem  
den 3 Juni 1946,  
versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

De betreurde afgestorvene was eene eezame  
weduwe, die, met groote zorgen, sterke waak-  
zaamheid en onvermoeibare toewijding haar huis-  
gezin bestierde. Eenvoudig en rechtzinnig van  
harte, gerust en verduelig in hare beproevingen,  
daarom door God gezegend al de dagen van haar  
christelijk leven. Kalm waren hare laatste oogen-  
blikken en vol betrouwen op den Heer mocht zij  
ten Hemel gaan

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, ik verlaat  
u met het dankbaar aandenken van uwe genegen-  
heid en liefderijke zorgen. Gij hebt moeder en  
grootmoeder gekend, steeds bekommerd om uw  
welzijn. Vergeet niet wat ik voor u allen heb ge-  
daan. Leeft voort deugdzaam, in liefde voor el-  
kander, en Gods zegen zal u dan vergezellen  
overal. Bidt dagelijks voor uw Vader en Moeder  
die hierboven op u wachten. Tot een blij weder-  
zien in Hemel. Ik dank vooral de Eerw. Zusters,  
die mij zoo goed verzorgd hebben.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.  
300 d. afl.

St Maria-Horebeke druk. De Clippele

Mijnheer Henri GOESSENS-STASSENS en kinders ;  
Mijnheer en Mevrouw Omer STASSENS-VALCKE, Kinders en  
Kleinkinders ;  
Mijnheer en Mevrouw Remi KESTELEYN-STASSENS, Kinders en  
Kleinkind ;  
Mijnheer en Mevrouw Alfred STASSENS-BUYENS en Kinders ;  
Mijnheer en Mevrouw Jeroom STASSENS-KESTELEYN en Kinders ;  
Mijnheer Alfons STASSENS ;  
De Familjen GHYSELINCK en STASSENS ;

*BEDANKEN van harte voor de blijken van  
christelijke en innige deelneming hun betoond*