

De glans van het Licht van Christus
is nu voor Odo verschenen ...



Vroom aandenken aan de Heer

Odo GIJSELINCK

zoon van wijlen Modest en Hortense WASTEELS

geboren te Schorisse op 12 april 1901 en rustig
overleden te Ronse op 16 december 1991, gesterkt
door het Sakrament van de zieken.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden.

—
In deze dagen waarin wij opgaan naar Kerstmis,
zullen wij bidden :

" God, Gij hebt ons een teken gegeven,
een ster hoog boven ons
en ver voor ons uit
een licht voor de gehele aarde,
voor alle mensen.
Richt onze ogen van de aarde naar de hemel
terwijl wij op weg zijn naar U. "

Is dit niet de bemoediging voor ons kristenen om ons
leven te richten ? God is ons lichtpunt, onze horizon,
onze uiteindelijke toekomst. Laten wij Hem onze
hulde brengen en dienen, ons ontfermen over zwak-
ken en kleinen.

Dat is de levensopdracht van Odo en van zijn zuster
Bertha geweest : innig verbonden met het landelijke

leven, gehecht aan een sterke familietraditie leefden
zij gelukkig totdat de kwalen van het ouder worden
hen brachten naar ziekenhuis en verzorgingstehuis
waar zij zo dankbaar waren voor ieder bezoekje, voor
iedere attentie.

Voor Odo is nu het aardse einde gekomen, stilaan
blind wordend voor wat hem nog aan de aarde kon
binden, maar stilaan klaarte van het andere leven
opvangend, maar ook met gevoelens van dankbaar-
heid voor alles wat zijn zuster, familie en vrienden,
de zusters en het personeel van het verzorgingstehuis
voor hem deden.

Blijft zijn ziel indachtig in uw gebed. En vergeten we
het nooit :

Afscheid nemen
is het moeilijkste in het leven,
men leert het nooit ...
Maar gelovige mensen
nemen nooit afscheid
van het Leven !

Namis op zondag 12 januari 1992 te 10 uur en de
namis vanwege K.B.G. op dinsdag 14 januari 1992 te
18.30 uur telkens in de parochiekerk te Opbrakel.

Bertha GIJSELINCK en familie

**danken U oprecht voor de blijken
van deelneming en gebed.**

—
Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.