



VROOM AANDENKEN AAN

**MEVROUW**

**PAULA GIJSELINCK**

echtgenote van Antoine SEGERS,

geboren te Optrakel op 24 februari 1946 en godvruchtig overleden in de Kliniek der Zusters van Barmhartigheid, Hogerlucht te Ronse op 21 december 1988, voorzien van de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Stichtster en voorzitter van de groep "Vrouwen helpen Vrouwen"  
Medewerkster van het Rode Kruis Kluisbergen

Sterven is als een kind, thuis gekomen bij de Vader. Paula is thuis gekomen.

Ze is door de donkere tunnel van een zware ziekte gegaan naar het licht.

Ze verborg haar leed en haar angst om anderen niet te verontrusten en vooral geen pijn te doen.

Paula was een moedige vrouw, groot in haar eenvoud, groot in haar geloof en groot in haar goedheid.

Ze was een echte mama voor de kinderen

die haar waren toevertrouwd en een lieve echtgenote voor haar man.

Paula was één van die wondere mensen, die God ons gegeven heeft als een souvenier van zijn goedheid en liefde.

Ze was een zegen voor haar gezin en voor de mensen in nood, in steun en troost.

Achter ieder Bond Zonder Naam - kaars die ze in weer en wind aan de mensen bracht zag ze het gezicht van een naamloze, eenzame en eigenlijk het gelaat van Jezus.

We kunnen alleen maar dankbaar zijn voor dit rijkge vulde leven.

Zij rust nu in vrede, want zij rust in de armen van een oneindige lieve God.

---

Antoine Segers,  
Filip Watthé,  
Rudy en Véronique De Laurier-Watthé,  
Anique Watthé,  
Cindy Segers,  
Andy Segers,

De families GIJSELINCK, SEGERS, DUPONT  
en VAN HOEVER,

danken u voor de blijken van uw  
kristelijk medeleven.

---

Funeralia, Noordlaan 81 - Zwalm  
drukk. Lelieur-Van Lancker - Petegem