

"Zegenend nam Hij afscheid en voer ten Hemel"  
(Luc. 24-51.)



VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Remi - Maria - Jozef GIJSELINCK

echtgenoot van Mevrouw  
Magdalena DE WOLF

geboren te Oprakel op 17 januari 1893 en er  
godvruchtig overleden op 14 mei 1969, voorzien  
van de HH. Sakramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en van het  
genootschap van de H. Franciscus Xaverius.  
Oudstrijder 1914-1918

Vuurkruiser — Herinneringsmedaille van Zijne  
Majesteit Albert I — Ridder in de Kroonorde met  
zwaarden — Ridder in de Orde van Leopold II  
met zwaarden.

Zovele mensen zijn tegenwoordig zozeer in  
beslag genomen door de zaken van deze wereld,  
dat ze gemakkelijk hun laatste doel, het eeuwige  
vergeten. "Dat eeuwig leven in Gods heerlijk-  
heid is waard dat men er zich ten volle voor  
inzet, arbeid en alle moeite getroost, want het  
is geen kleinigheid, het rijk Gods te winnen...  
of te verliezen. Beleef, bid en verdraag moedig  
wat U onaangenaam is. Het eeuwig leven is dit  
en nog veel meer waard." (Nav. Chr. 3,47)

Een goed mens is van ons heengegaan, hij  
was een verstandig en blijmoedig man. Rijk aan  
doorzicht en wijs in raadgevingen, zijn be-  
langstelling voor alles, zijn rechtschapenheid,  
zijn eenvoud en gediensdigheid, zijn bemoedi-  
gend woord, maakten hem bemind voor al zijn  
medemensen waarmee hij in ruime kring in

aanraking kwam en liet hem toe veel goed te  
doen, met weinig tevreden en toch gelukkig  
te zijn.

Bemide echtgenote, gij weet door uw ge-  
loof dat we elkaar in de hemel terugzien. Ik  
dank U voor alles wat ge geweest zijt en ge-  
daan hebt tijdens mijn leven en mijn laatste  
ziekte in onbegrensde zorg en toewijding.

Bid God dat Hij mij spoedig opneme in zijn  
heerlijkheid en U vertrooste en versterke in  
die droeve dagen nu we niet meer samen zijn.

Mijn kinderen en kleinkinderen, draagt zorg  
voor uw goede moeder, want gij weet hoe erg  
ze mij zal missen ; bewandelt de weg van ge-  
loof en kristelijk leven, dat toegang geeft tot  
de hemel.

Mijn beste familie, vrienden en geburen, hoe  
gelukkig waren we door arbeid ons brood te  
eten en ons vrije woord te spreken. Bid voor  
mij allen en tot wederziens bij de Heer !

Voor uw gebeden,  
Voor uw kristelijke deelneming,  
danken U van harte

De families GIJSELINCK, GIJSELINCK, DE  
WOLF en DE TEMMERMAN,

---

Uitg. S. Gijselinck, Oprakel