

« Als ik mij neerleg, slaap ik gerust
Gij maakt mij vrij van zorgen ». Ps. 4

†

Dankbare herinnering aan

Richard GIJSELINCK

echtgenoot van Alice MINCKE,

geboren te Schorisse op 19 september 1898 en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel op 20 januari 1978, gesterkt door de genademiddelen van de Kerk.

Lid van de Bond Gepensioneerden.

Alice MINCKE,
Jozef LAMMENS-GIJSELINCK,
Roger GIJSELINCK-DE SMET,
Paul GIJSELINCK-JANSSENS,
De families GIJSELINCK, MINCKE,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en uw gebed.

Namis : zondag 19 februari om 10 uur.

Heer God,
Het is voor ons
een onnoembare pijn
afscheid te moeten nemen
van een mens die ons
zeer dierbaar was.
Tot U, Heer,
richten wij ons
met al ons verdriet.
Wil leven schenken
aan onze overledene
tot over de grenzen heen
van dit leven op aarde,
en wees een troost
voor allen die gewond werden
door dit heengaan.
Wij vertrouwen op U Heer
die alles ten beste leidt
voor wie in U geloven.

V. D.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel