

Mijn, ziel verwacht van U verlossing Heer.



DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

Robert GIJSELINCK

zoon van wijlen Alphonse en Maria

GIJSELINCK-MARREZ,

geboren te Opbrakel op 28 december 1923
en kristelijk overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 19 augustus 1982, gesterkt door de HH.
Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Velen van ons mensen keren van hun ver-
lof-trib terug. Anderen halen bendig hun
ogst binnen. Weer anderen verplaatsen
zich iedere dag naar hun werk. Denken we
er aan dat we op aarde slechts pelgrims
zijn op doortocht. Dat we vroeg aankomen
of eerder laat op onze eeuwige bestemming
daar alleen komt het op aan en dat is het
leven, echt geloven en helemaal kiezen voor
de ene, ware en levende God.

Men sterft zoals men geleefd heeft : de
Heer schenkt loon naar werken...

Heer onze God, niet voor de dood maar
voor het leven hebt Gij ons bestemd. Wij
bidden U voor onze dierbare overledene
Robert, die ons na Gilbert en Norbert, op
zo'n korte tijd zijn ontvallen. Onbegrijpelijk
en vol droefheid durven wij hopen dat ie-

der leven eindigt bij U, God van vrede en
barmhartigheid.

Robert ging door het leven als een ge-
moedelijk en gediensig man, eerlijk, op-
recht, ieder het zijne. Verkleefd aan zijn
familie, zwaar beproefd bij het heengaan
van zijn beide broers en een zware ziekte
hebben hem diep gegriefd. Moge hij rust
vinden in Gods Vaderhuis, bij al deze die
ons zijn voorgegaan.

Mijn familieleden en vrienden, oprechte
dank voor alles. Blijft ons gedanken in uw
gebed. Kiest en leeft voor uw eeuwige toe-
komst bij God.

Namis : zondag 5 september 1982 te 10 u.

De families GIJSELINCK, MARREZ,
VAN NIEUWENHOVE, DESTERKE,

danken U opecht voor uw bliken van
kristelijke deelneming.

Uitg. Sylvain Gijselinck, Opbrakel

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zn, Brakel