



Dankbare herinnering aan  
DE HEER

**ROGER GIJSELINCK**

weduwnaar van Germaine MATTHIJS

geboren te Everbeek op 2 augustus 1914,  
en na een kortstondige zieke overleden  
op 6 januari 1996.

De families  
GIJSELINCK  
MATTHIJS

POLS  
VANDENBOSSCHE

danken U  
voor uw blijken van medeleven.

Vader, geboren in een schamel gezin,  
heeft geen gemakkelijke jeugd gehad.  
Zijn moeder is jong gestorven,  
hij bleef over met twee jongere broers en  
zijn vader, die door de oorlog was verminkt.

Als veertienjarige knaap reeds op den brode  
aangewezen, leerde hij van jongsaf aan de  
harde realiteit van het leven kennen.  
Dankzij zijn oersterke gezondheid,  
zijn werklust, zijn doorzettingsvermogen en  
de nooit aflatende steun van moeder,  
slaagde hij erin om in de zakenwereld zijn  
man te staan. Op die manier bouwde hij  
door de jaren heen bij zeer velen respect en  
vriendschap op.

Hij had het geluk om in de herfst van zijn  
leven nog van vele goede dingen te kunnen  
genieten, en dat tot op de dag dat een fatale  
ziekte hem trof.

Deels verlamd en sprakeloos vocht hij nog  
terug, maar helaas tevergeefs.

Vader, rust nu zacht in de vrede Gods.  
Wij, uw kinderen en kleinkinderen, blijven  
U dankbaar voor al het goede dat U voor  
ons hebt gedaan.

*Namis op zondag 11 februari 1996 om 9u30*

