

Kostbaar is in de oogen des Heeren, de dood
zijner rechtvaardigen.



Ter Zaliger Gedachtenis

van Mijn'heer

HENRI GYSELINCK

weduenaar van Mevrouw

ANASTASIE GYSELINCK

geboren te Opbrakel de 12 October 1859,
en er godvruchtig overleden de 1 Juli 1953.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stevenden
en den Apostolijken zegen.

Hij was Eerelid van het St. Franciscus-Xaverius
genootschap en de Confrerie van het H. Hart.



Wat is de dood van den Rechtveer-
dige? Eene rust, het einde van den arbeid
des levens, de belooning onze beproe-
vingen, de prijs en de kroon van zijn
moedigen strijd. H. Jan Chrijst.

De krachten hem ontbrekende, stierf hij
in eenen gelukkige ouderdom, en gevor-
derden leeftijd, hij had de volheid zijner
dagen bereikt. Hij was een man eenvou-
dig en oprecht van harte — Vreesde God
en vluchtte het kwaad (Job) bemind van
God en de menschen, zal zijn aanzien in
zegen zijn. Eec- X. IV.

Eerwaarde Zusters van 't hospitie en
duurbare Familieleden, ik dank U om uw
liefderijke zorgen waarmede gij mij hebt

omringd en bijgestaan vooral gedurende
mijn laatste dagen — Blijft mij verder in-
dachtig in uwe gebeden, van uit den He-
mel zal ik over u waken, opdat Ge allen
zoudt volharden op den weg die ik U
heb aangetoond.

H. Franciscus-Xaverius bid voor hem.

Heilige Maria weest mijn toevlucht.

(300 dag, aflaat.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren & 7 q.)



De Familie GYSELINCK ;

danken oprecht voor uw
gebeden en uw meevoelen
in de rouw.

Nederbrakel Druk. We. O. Surdiacourt