

Mijn taak is af, mijn werk volbracht,  
mijn levensavond neigt ten nacht.  
Ik zal met blij verlangen  
mijn loon uit Gods hand ontvangen.



In dankbare herinnering aan Mevrouw

## Lea GYSELINCK

weduwe van de Heer Albert VERHELLEN

geboren te Schorisse op 30 december 1915  
en overleden te Ronse op 2 juni 2000,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Wij zijn bedroefd om het heengaan van onze  
goede moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.

Scheiden doet altijd pijn, maar in ons dankbaar hart bewaren wij van haar het beeld van de zorgzame en minzame vrouw en moeder, die altijd moedig door het leven ging, tot in haar laatste dagen. Met vader bouwde zij aan een gelukkige thuis, waar het goed leven was. Altijd was ze bezorgd om het beste aan haar gezin en familie te geven. Met een gastvrij hart was iedereen bij haar steeds welkom. Altijd in de weer om te zorgen voor ieder, en niettegenstaande haar wankele gezondheid speciaal voor vader, wanneer die zo ziek en hulpbehoevend was.

Ze was zo gelukkig en dankbaar dat ze kon rekenen op de daadwerkelijke hulp en steun van

haar kinderen, die dag en nacht voor haar zorgden. Daardoor kon ze zo lang thuis blijven te midden van haar geliefden. In het rusthuis was ze graag gezien. Aan de dagelijkse bezoeken had ze heel veel. Dat deed haar zo'n deugd.

Dat het goed ging met haar kleinkinderen en achterkleinkinderen was haar grote bekommernis. De wederliefde, die ze van hen mocht ondervinden, was voor haar een bemoediging en een houvast.

Wij weten en geloven dat zij nu verder leeft in Gods nabijheid te midden van haar geliefden, vanwaar ze over ons zal blijven waken.

Liefste kinderen, het was zo goed samen. Hartelijke dank om uw toewijding en vele trouwe zorgen die ik van u mocht ontvangen.

Beste kleinkinderen en achterkleinkinderen, dank om de warme en oprechte genegenheid die ik van u mocht krijgen, om wat wij samen mochten beleven.

Goede familie en vrienden, uw vriendschap maakte mij gelukkig. Blijf mij allen gedenken in uw herinneringen en gebeden.

Heer, geef Lea nu, na een leven van zorgen en arbeid, de eeuwige rust in Uw Rijk van liefde.

De families GYSELINCK-LAURIER en  
VERHELLEN-GYSELINCK,

**danken U voor uw blijken van medeleven.**

---

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.

