



TOT VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

ODONIE GYSELINCK

echtgenote van de Heer

MARCEL MANSSENS

geboren te Volkegem de 17 mei 1887 en
godvruchtig overleden te Elst de 9 november 1970
tijdig bediend met de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Boerinnengilde
en van andere godvruchtige genootschappen.

In deugd en godsvrucht opgevoed, is zij tot het einde
van haar leven goed en kristelijk gebleven.

Haar hoge leeftijd getuigt van lichaamskracht, maar
nog meest van bewonderenswaardige regelmatigheid
en innerlijke vroomheid, waarmee deze brave moeder
trouw haar levenstaak heeft volbracht.

Met liefde en zelfvergetelheid, heeft zij gewerkt en
gezorgd voor echtgenoot en gezin.

Het lijden bleef haar niet gespaard: sedert vele jaren
werd zij teruggedreven tot de stille, eenvoudige dag-
taak in de huiskamer... dit offer wist ze kristelijk en
gelaten te dragen.

God, die vaderlijk en wijs, de duur van onze levens-
loop heeft vastgesteld, heeft zijn trouwe dienares,
nadat zij met volle verstand en stichtende godsvrucht
de H. Sakramenten had ontvangen, uit deze verganke-
lijke wereld weggenomen.

Beminde echtgenoot en kinderen, ik dank u voor
uw liefdevolle zorgen, waarmee gij mij altijd omringd
hebt, zoekt uw geluk in de werkzaamheid en het ver-
vullen van uw kristelijke plichten.

Dierbare familieleden en kennissen, ik dank u voor
uwe genegenheid.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu de Vier Akten bidden.

MELCKEBEKE ZOTTEGEM

De Heer Marcel Manssens,

De Heer en Mevrouw Sylvain Manssens-Van Assche,

De Heer Guy Manssens,

De families Gyselinck-De Vos en Manssens-Van Oortregen

danken U voor de blijken van deelneming en gebeden.