

†

**VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW
Julia GIJSELS**

Weduwe van de Heer Achiel SCHEERLINCK.

Geboren te Borsbeke op 1 oktober 1883 en aldaar zeer godvruchtig overleden op 3 mei 1967, gesterkt door de heilsmiddelen van de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart, van de Boerinnengilde en van andere godvruchtige genootschappen.

Moeder, uw haastig heengaan naar de Vader overstelpt ons met droefheid, want een moeder blijft het kostbaarste bezit van een mens op aarde. Maar boven de pijn die het familiehart op dit ogenblik doorwondt, stijgt er in ons een gevoel op van onuitsprekelijke dankbaarheid, omdat God ons zulke goede moeder gegeven heeft.

Elk mensenleven wordt getekend door kwade en goede dagen. Toen haar man vroegtijdig aan haar liefde werd onttrokken, bleef zij alleen achter met zes kleine kinderen. Zoals de Moeder Gods stond zij echter als de sterke vrouw onder het kruis. Fijngevoelig als zij was, begreep zij het woord uit het Evangelie, en wist het toe te passen op haar eigen leven: "Moest de Christus dit alles niet lijden en zo de heerlijkheid binnengaan?" Dit inzicht is gegroeid uit haar diep christelijke geest, haar quasi-voortdurend contact met de Heer door het gebed, en haar bewonderenswaardig en onverwoestbaar vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid. "Het gebed is steeds mijn sterkte geweest", hoorden wij haar dikwijls zeggen. Maar zij heeft ook een opgang in de vreugde gekend: hoe gelukkig was zij bij het ervaren van die grote liefdevolle aanhanke-lijkheid van al haar kinderen! Met welke rechtmatige trots kon ze horen vertellen over haar kleinkinderen! Wat een vreugde beleefde zij niet aan de liefde en de werkzaamheid van haar dochter en zoon, die bij haar bleven om haar een welverdiende, aangename oude dag te bezorgen!

Maar de bekroning van haar geluk was de verwezenlijking van haar droom: moeder te mogen zijn van een priester.

De woorden van Christus' afscheidsrede mag zij tot de hare maken: "Vader, ik heb hier op aarde het werk volbracht, dat Gij mij hebt opgedragen te doen. De boodschap, die Gij mij hebt meegegeeld, heb ik meegegeeld aan hen, die Gij mij hebt gegeven, en zij hebben ze aangenomen".

Goede Moeder, wij danken u voor uw christelijk voorbeeld van werkzaamheid, van gebed, van liefde en Godsvertrouwen. Uw voorbeeld zal onuitwisbaar in ons geheugen geprent staan, en zal tevens een grote steun zijn in voor- en tegen-spoed.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gaarne was ik nog enkele jaren bij u gebleven... maar Gods heilige Wil zij gezegend! Ik dank u voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Bidt voor mij, gij vooral mijn zoon-priester. Ik ga naar de Vader, maar ik blijf u volgen vanuit de hemel, waar ik nog meer tijd zal hebben om te bidden voor uw aller geluk. Door het gebed blijven wij één, en sterft de liefde nimmer.

H. Maria, ons aller hemelmoeder, in deze mei-maand die U is toegewijd, hebt Gij onze aardse moeder uitgenodigd om Hemelvaartsdag te vieren bij U en Uw goddelijke Zoon. Magnificat anima mea Dominum!

De Heer en Mevrouw August Scheerlinck-Rottiers en kinderen,
Mejuffer Maria Scheerlinck,
Eerwaarde Pater Fridolien (Jan) Scheerlinck, Kapucijn,

De Heer en Mevrouw Michel Van der Capellen-Scheerlinck,

De Heer Karel Scheerlinck,

De Heer en Mevrouw Ephrem Van Wingham-Scheerlinck en kinderen,
De families Scheerlinck, Gijssels, Ponnet, Hutsebaut

danken U zeer hartelijk voor de blijken van deelneming.

Drukk. Van Ruyskensvelde - Borsbeke