

Gelooft zij Jezus-Kristus.

Amen

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Rosa, Maria, Augusta GIJZELINCK

echtgenote van Mijnheer

Julien PILATE

geboren te Aalst, op 22 mei 1908 en kortstondig overleden te Opbrakel, op 8 december 1962, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis »

Gelukkig die in God geloven,
Als zulke wonden 't harte slaan !
Het is de vader ginder boven
Die 't zo gewild heeft en gedaan ;
Hij geeft en neemt ; Hij weet waarom ;
Hij is de Heer.

't Geloof erkent zijn Hand en buigt aanbeddend neer.

God had ons een goede moeder gegeven, die alles met wijs beleid verrichte, die ons vooring in werkzaamheid, ons leerde God te vrezen in rechtvaardigheid. In stille eenvoud heeft ze haar gezin bestuurd met zorg en vlijt ; ze deelde innig onze vreugden en droefheden ; ze was bekommerd om het geluk van haar echtgenoot, kinderen en vooral van haar kleinkind.

Dierbare echtgenoot, liefste kinderen en kleinkind, Martine, voor U te zorgen was mijn geluk. Ik verlaat U nu voor het eeuwig Rijk van vrede bij God, waartoe wij allen geroepen zijn. Troost U bij de gedachte dat de scheiding maar tijdelijk is en dat wij elkander eens zullen weerzien in dat blijvend geluk. Blijft mij indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrake!

Heer Julien PILATE,

Advocaat en Mevrouw Albert PILATE-VAN CROMBRUGGE,

Mejuffer Martine PILATE,

De families PILATE, GIJZELINCK, BASTEEN en PODEVIJN,

haar echtgenoot ;

haar kinderen ;

haar kleinkind ;

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming

en danken U van harte.