

Wie in Mij gelooft zal het eeuwig leven bezitten.



GEDENK IN UW GEBED EN OFFER  
de ziel van de heer

**Antoine - Eduard HAECK**

echtgenoot van mevrouw

**ADRIANA CORNAND**

geboren te Erembodegem, op 25 april 1925  
en godvruchtig overleden te Gent  
op 23 december 1971

gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Een dierbaar wezen is gestorven en het verlies is onherstelbaar. Wel weten we dat alle banden breken als de dood komt, maar toch blijft ons het betrouwen op een eeuwige vereniging in het hemels paradijs.

Het leven van de mens is een afwisselende aaneenschakeling van wel en wee, van leed en vreugde, van schone en droevige dagen. Doorheen de jaren van voorspoed en tegenslag is onze dierbare overledene gegaan, met een grote gelijkmoedigheid, die getuigde van een diep karakter.

Wij bidden U Heer, wil aan deze ziel de eeuwige verkwikking, licht en vrede geven, verkwikking na de moeilijke strijd van het leven, licht, na het dwalen door de duisternis en vrede, na het soms harde levensfront.

Bemide echtgenote en kinderen, mijn heengaan maakt u diep bedroefd. Troost u. Blijft vertrouwen stellen op de Heer van leven en dood die u de nodige steun zal schenken. Ik dank u allen om de liefde die gij mij steeds hebt betoond.

Bemide broeder, zuster, schoonbroeders,  
schoonzusters, bloedverwanten en kennissen,  
aan allen een laatste vaarwel.

---

Troostend voor onze diepe smart  
waren uw blijken van genegen-  
heid en deelneming in de rouw.

Wij danken U van harte.

De families HAECK

CORNAND

LAUREYS en

LUYCKX

---

Begr. Strens, Nieuwstr. 1, Aalst. Tel. 240.76  
Drukk. Van Nuffel, Moorselbaan 51, Aalst