

Wij weten dat God alles ten goede leidt voor hen die Hem liefhebben en dat de dood ons niet kan scheiden van Gods liefde in Christus Jezus. (Rom. 828)

†

Aandenken aan

De Heer

Maurice HAECK

echtgenoot van Mevrouw
Georgette DE PESSEMIER

geboren te Zomergem op 11 augustus 1910 en
overleden te Gent op 20 maart 1986, voorzien
van de Heilige Sakramenten der zieken.

Waar de beste menselijke zorgen geen hulp meer konden bieden, mocht hij binnentreden in de Vreugde van de Heer. Hij was God dankbaar voor de dagen waarin hij dienend kon zijn, maar ook beproeving en lijden wist hij in geloof en onderwerping te aanvaarden.

Nu de Heer hem voor altijd bij Zich heeft geroepen, bieden wij Hem onze dankbaarheid aan voor al het goede dat hij ons heeft geschonken.

Mijn geliefde echtgenote, mijn levensloop is ten einde. Ik dank u voor uw genegenheid en liefde. De steun en de troost die ik van U mocht ondervinden, waren voor mij steeds een opbeuring. Dank u voor alles.

Dierbare familie, vrienden, en allen die mij hebben bijgestaan, dank U.

De familie dankt U van harte
voor uw deelneming in de rouw.

Begravenissen Van de meirssche
Tel. 30 35 09 - 30 46 44