

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

de Heer

Octaaf HAECK

echtgenoot van Mevrouw Rachel LATEIR

geboren te Lokeren op 27 januari 1911
en overleden te Gent op 2 februari 1979.

Liefste man, lieve vader,
gij hebt nooit van grote woorden gehouden
maar waart een man van de daad. Gij liept
nooit te koop met goede raad maar waart voor
ons een levende getuigenis van een goed
mens. Als een echte levensfilosoof zijt gij
door het leven gegaan. Uw gezond verstand
en uw liefde voor de natuur en de mensen
- groot en klein - lagen aan de basis van uw
optimistische levensvisie en levenswijshheid.

Gij wist welke de belangrijkste waarden van
dit leven voor U waren, en leefde ernaar, con-
sequent. Dit belette U nooit met begrip voor
anderen open te staan.

Het leven is niet altijd gemakkelijk voor u
geweest. Gij hebt echte liefde gekend, echt
geluk, maar ook verdriet en pijn. En toch,
dynamisch als gij vroeger waart, waart gij de
laatste jaren van uw leven tijdens uw langdu-
rige ziekte, niet verbitterd. Integendeel, wij

zagen dat gij in stilte genoot van alle kleine
dingen om u heen. Uw gezicht straalde, liefste
man, als wij het over onze kinderen hadden.

Gij waart diep gelukkig, lieve vader, als wij
allen in familiekering tesamen waren. Die hechte
familieband met uw zusters en broer was
u zo nabij. Weet dat uw heengaan ons nog na-
der tot elkaar brengt.

Gij zijt uit dit leven weggegaan, maar niet uit
ons leven. Wij weten dat gij van ons geen
hulpeloze tranen verwacht, maar wel dat wij
in ons hart uw herinnering levend houden om-
dat wij zoveel van mekaar hielden en die lief-
de zo echt en diep was.

Heer, wij vertrouwen onze dierbare overledene
toe aan Uw liefde.

Breng hem nu thuis in Uw vreugde.

DE FAMILIE

dankt U oprecht voor uw
aanwezigheid, uw gebed
en uw bliken van deelneming.

Begraf. Vercruyssen - Gent