



*Gelovend dat hij verder leeft bij de verrezen Heer,  
vertrouwen wij toe aan Gods goedheid*

JONGEHEER

## **Renald HAECK**

*zoon van Denis en Monique HAECK-DE BOCK*

*geboren te Ronse op 31 maart 1974  
en plots overleden te Ellezelles op 28 augustus 1995,  
gezalfd met het H. Oliesel «in extremis».*

---

*Denis en Monique HAECK-DE BOCK, zijn ouders;  
Isabelle HAECK, zijn zuster,  
Maurits en Nelly DE BOCK-VANHAESEVELDE,  
zijn grootouders;*

*De families HAECK-DESMET en*

**DEBOCK-VANHAESEVELDE**

*danken U oprecht voor uw aanwezigheid,  
uw gebed en uw bliken van medeleven.*

*Het was op een zomerdag. Wij zullen het nooit ver-  
geten wanneer. Waarom, Renald, nam je oh zo plots  
die ommekeer. Helemaal terug naar je vertrekpunt  
om nooit meer te herbeginnen.*

*Je betekende alles voor ons. Zonder maar één  
woord te zeggen ben je van ons heengegaan.  
Je had maar één streefdoel in je leven : je passie  
voor mooie auto's. Zelf had je er één uit de duizend.  
Je droom was waarheid gekomen. Oh wat waren we  
toch gelukkig voor jou.*

*Samen spelen met je zus was dagelijkse kost . Me-  
kaar plagen enzovoort.*

*Wat waren het mooie tijden die we nimmer noch te  
nimmer zullen vergeten. Dat alles staat in ons ge-  
heugen gegrift.*

*Je ma, pa en Isabelle.*

