

Zalig de barmhartigen
Zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig die vrede brengen,
Want zij zullen kinderen van God genoemd
worden. Mt. 5



Tot vroom en dankbaar aandenken aan

JUFFROUW

AIMEE HAEGEMAN

geboren te St.-Maria-Lierde op 13 december 1891
en godvruchtig overleden te Zottegem-Erwegem
op 12 juli 1982, gesterkt door het sakrament der
zieken en de pauselijke zegen.

Ere-Voorzitster van de K.V.L.V.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Een zeer goed mens is van ons heengegaan.
Wij mogen zeggen dat zij een leven lang rond-
ging al weldoende, alle werken van barmhartig-
heid beoefende, zich vooral kerende tot treu-
renden, zieken en stervenden en zovele families
hielp bij de laatste zorgen aan hun overledenen.

Zij was altijd blij en gediensdig, gans haar
persoon was een teken van Gods zorg voor de
mens. Haar glimlach, haar luisterbereidheid en
aandacht, haar blik welke sprak van innerlijke
kracht tevens vervuld van mildheid, haar mond
die zich nooit opende om kwaad te spreken
maar enkel om te troosten en aan te moedigen ;
dat alles maakte dat elke ontmoeting met haar
een moment van vreugde betekende.

Deze talenten waren eigen aan haar persoon-
lijkheid maar werden gedragen door een zeer
diepe godsvrucht, door een rotsvast geloof. Wei-
nig mensen zullen wellicht zoals zij zo vaak ter
kerke gegaan zijn, zoveel gebeden hebben. Wie
zo zijn vertrouwen op God stelt en naar Hem
luistert kan niet anders dan een leven leiden
beziel door Hem.

In de parochie en in de groepering die zij
leidde was zij gedurende meer dan zestig jaar
actief en toegewijd, bekommerd om allen en
alles, dienstwillig en toegewijd.

Een hoge ouderdom heeft ze mogen bereiken,
en wanneer de lasten van deze ouderdom ook
bij haar verzwakking meebrachten, ging ze niet
aan 't klagen ; haar enig verdriet was niet meer
ter kerke te kunnen gaan. Tot op het laatste
bleef ze een beminlijk en schoon, vredevol en
rustig mens, zonder angst voor de dood, klaar
om vertrouwd alles over te dragen aan de
hemelse Vader.

Beste nichten en neven, gij hebt mij verzorgd
als uw eigen moeder. Ik heb dank zij u een
rustige oude dag mogen kennen, verblijd door
uw kinderen. Treur niet te veel maar dankt en
looft God met mij om wat Hij een mens schenkt
als levensopdracht om wat Hij voor ons aan
vreugde weggelegd heeft in Jezus Christus voor
de eeuwigheid.

Goede familieleden en vrienden, ik was graag
bij u, blijven wij verbonden in de Heer. Amen !



De families HAEGEMAN en DE CLERCQ,

zijn zeer erkentelijk en danken U om uw
blijken van kristelijke deelneming.

Druk. W. Leenaert, Erwegem - ☎ (091) 60 38 58