

Een moeder sterft altijd te vroeg.

IN DE VREDE RUSTE DE ZIEL VAN
MEVROUW

**Alberta, Imelda, Celestina
HAEGEMAN**

echtgenote van de heer
Karel, Lodewijk VAN DEN BOSSCHE

geboren te St.-Martens-Lierde, op 29 maart 1907
en godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde,
op 28 november 1984, gesterkt door de HH. Sa-
kramenten der zieken.



De families **HAEGEMAN, VAN DEN BOSSCHE,**
SOISSON en **EEMAN,**

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
medevoelen in hun rouw en danken U.

In deze jaarwending, waarin de dagen kort worden, de bomen volop ontbladeren en het lijkt of de natuur op sterven ligt is deze vrouw van ons heengegaan. Bij alle afsterven rest ons alleen nog Jezus Christus, die ons de hoopvolle boodschap heeft nagelaten dat Zijn gegeven leven ons redt, dat Zijn dood en verrijzenis voor ons de brug is naar het heimatland aan de overkant. Rouwende mensen vinden in deze geloofwaardigheid kracht en troost.

Deze duurzame afgestorvene laat nu familieleden na, die als echtgenoot, kinderen, kleinkinderen... haar steeds indachtig zullen blijven, als echtgenote, die immer alle wel en wee met haar man heeft gedeeld, als een goede moeder die steeds kommervol en genegen voor haar kinderen heeft geleefd, als grootmoeder bij wie haar kleinkinderen altijd zo welkom waren en die langs om meer de trots van haar leven werden.

Nu bidden wij voor haar, die na jarenlange ongesteldheden van ons is heengegaan : « Heer, wij danken U voor de goedheid die wij steeds bij haar mochten ondervinden, dat niets van haar moederliefde verloren mag gaan, en dat alles waarin ze groot is geweest, tot ons mag blijven spreken. Neem haar op in de eeuwige vreugde van Uw Koninkrijk, waar haar blijvende voor-spraak de schoonste dank mag worden bezonder voor haar diep bedroefde echtgenoot, die haar al die tijd met de grootst mogelijke zorgen heeft omringd, alsook voor allen die goed voor haar zijn geweest.

Ten paradijze geleiden haar nu de engelen !