

Heer geef hem de eeuwige rust  
En dat het eeuwig licht hem verschijne !



### Bid voor de ziel

van Mijnheer

**Alfred HAEGEMAN**

Weduwnaar van Mevrouw

**Maria VAN LIERDE**

geboren te St Maria-Oudenhove de 23 juni 1891  
en godvruchtig overleden te Gentbrugge  
op 3 maart 1960,

gesterkt door de genademiddelen van  
onze Moeder de H. Kerk.

Hij was oud-strijder van de oorlog 1914-1918,  
vereerd met Oorlogskruis met palm, IJzer-Kruis,  
Overwinningsmedaille en Herinneringsmedaille.

Op het oorlogsfront en op het front van de arbeid heeft hij zijn land trouw gediend. Nu hij maanden wat rust te mogen genieten, nog geen drie maanden na het overlijden van zijn echtgenote, heeft een onverbiddelijke kwaal ook hem neergeveld. Ja ons leven is een strijd en wij zullen maar rust vinden als wij verblijven bij God.

Geluktig ogenblik waarop God ons roept uit de drossheid tot de vreugde van de Geest (Nav. Chr.)

Gij zijt mijn vreugde en mijn kroon, mijn welbeminden, blijft standvastig in de Heer (Phil IV. 1)

Zijn zegen blijve altijd over u, de zegen van de vader versterkt het geslacht van de kinderen,  
( Eccl. III, 10, 11. )

Duurbare kinderen en kleinkinderen, vader verlaat U en gaat bij moeder in het land van rust en eeuwig geluk, hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen. Blijft verenigd in de Heer, vervult volhardend uw plichten jegens God en de mensen opdat wij elkander eens mogen terug begroeten in het eeuwige vaderland.

Mijn duurzame broeder, bloedverwanten en vrienden, bidt voor mijn zielezaligheid, tot weertziens in de hemel.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.  
Bid de 4 akten,



Mr & Mw Alois Haegeman-De Smet en kinderen,  
Mr & Mw Theophiel Haegeman - Van Lierde en kinderen,

Mr & Mw René Haegeman-Ghislain en kinderen,  
Mr & Mw Gerard Rouckhout-Haegeman en kinderen  
De Familiën Haegeman, Van Lierde, De Schaepdrijver en Van Paemel

zeer ontroerd door uw bliken van deelneming en om uwe gebeden, danken U van harte.

Uitg. Rouckhout, Erwetegem