

Tot U in de hoge richt ik mij,
tot U, Heer, mijn God.
Op U vertrouwd ik, beschaam mij niet,
Uw huis is mijn woning
voor de komende tijden. (Psalm)

†

Wij houden dankbaar in herinnering

MEVROUW

Anna HAEGEMAN

echtgenote van de Heer Gilbert FRANCOIS

geboren te Michelbeke op 12 november 1914
en godvruchtig overleden in het
Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth te
Zottegem op 16 november 1986.
Gesterkt door het sakrament der zieken.

Ook al wisten we dat moeder zeer verzwakt
was, al verwachtten we er ons aan, toch
doet het pijn als 't ogenblik van scheiden
gekomen is. Zovele herinneringen komen
boven; wat heeft ze voor allen niet gedaan.
Werkzaam als ze was, waren alle momenten
voor de anderen.

Al werd haar activiteit vroegtijdig stilgelegd
toch heeft ze nooit geklaagd maar het offer
van niet meer mee te kunnen, stil en schoon
gedragen, wetend vanuit haar diep christelijk
geloof dat ze ook zo nog waardevol kon
zijn voor haar geliefden.

Allen waren gelukkig dat moeder thuis kon
verzorgd worden en het is tevens een scho-
ne vorm van dankbaarheid.

Niettegenstaande de scheiding weten we
ons toch nog met haar verbonden in de ge-
meenschap van de heiligen en blijven we
haar vroom en dankbaar gedenken tot we
haar weer mogen ontmoeten bij de Heer.

Gilbert FRANCOIS,
Noël en Martine FRANCOIS-ROTTIERS,
Ignace en Nelly
VAN DER KELEN-FRANCOIS,
Fanny, Sylvia en Frank FRANCOIS,
Katia en Karolien VAN DER KELEN,

De families HAEGEMAN, FRANCOIS,
LIEDTS en COSIJNS,

**danken U voor de blijken van innige
deelneming in hun rouw.**

Begr. Holderbeke, Erwetegem.
Druk. De Moor-Landrieu, St.-Liev.-Houtem