

Heer, spreekt Gij het woord, dat mij  
vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.



Vroom aandenken

aan Mevrouw

**Anna, Clara HAEGEMAN**

weduwe van

de Heer Hubert Van Damme

en van

de Heer Eugeen De Prez

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 10 december  
1899 en overleden te Vilvoorde op 29 juli 1979,  
nadat ze de ziekenzalving en de pauselijke  
zegen ontvangen had.

" Heer, leer ons de gang der wereld zien  
vanuit uw goedheid en doe ons ervaren dat  
Gij medeleeft met al wat ons bekommert ...  
Danken we God om de zorg en de ijver,  
waarmee deze vrouw, samen met haar man  
zaliger, het gezin dat hen werd toever-  
trouwd, heeft geleid en groot gebracht, en  
houden we daarom haar beeld eerbiedig in  
herinnering.

Wij weten dat elk mensenleven van God  
komt en naar Hem terugkeert om zijn vol-  
tooiing te krijgen. Nu moet deze overtuig-  
ing de naastbestaanden van deze overle-  
dene helpen de zin en de betekenis van de  
dood van hun moeder en familielid te  
begrijpen en te geloven dat deze vrouw  
door God geroepen werd om bij Hem voor  
altijd rust te vinden. Jezus' woord dat  
" ieder die in Hem gelooft, leven zal in  
eeuwigheid „ beloofd ook voor dit mens,  
dat door de dood uit ons midden verdween,  
een nieuw leven, dat geen smart, geweent  
of rouw meer kennen zal.

Samen bidden wij nu : " Gedenk Heer, uw  
dienares die Gij uit deze wereld tot U  
geroepen hebt. Bewaar haar in Uw en onze  
liefde. Geef dat zij mede mag verrijzen met  
Jezus Christus, wanneer Hij de doden  
opricht en weer tot leven wekt, en elke  
mens de trekken geeft van zijn nieuwe  
heerlijkheid ...

De families Haegeman, Van Damme,  
De Prez en De Poorter,

danken u van harte voor uw  
deelneming en uw gebed.