

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ARTHUR HAEGEMAN

echtgenoot van Mevrouw

PHILOMÈNE VAN DEN ABEELE

geboren te Nederbrakel de 15 juni 1897,
en godvruchtig overleden te Gent, de 17 juli 1956.
Versterkt door de H.H. sacramenten der stervenden



Hoe wonderbaar en verwonderend is soms een mensleven Vandaag nog, al zorg en kommer in tijdelijke dingen; korte tijd nadien worat achter alles een punt gezet, door alles een streep gehaald, en moet men als een onverbiddelijke waarheid en zekerheid aanvaarden, dat men breken moet met het aardse, en met alles wat ons aan het vergankelijke leven bindt.

Gelukkig zij die door hun geloof, hun hoop kunnen richten naar de eeuwigheid, en beroep doende op Gods barmhartigheid, kunnen verlangen, in Gods liefde te worden opgenomen. Alleen bij O. L. Heer is rust en vrede, en vreugde in eeuwigheid. Zo onverwachts is de duurzame overledene heengegaan, maar de Heer heeft hem bereid gevonden, Hij was een vriend voor iedereen, steeds gediensig en hulpvaardig.

Duurbare echtgenote, en kinderen, de Heer heeft mij geroepen; voor mij zijn alle zorgen weg. Ik dank U voor uw trouwe genegenheid. Wees mij indachtig in uw gebeden. Ook gij mijn duurzame familieleden vergeet mij niet, wetende dat wij allen verwacht zijn bij O. L. Heer.

Mijn Jezus Barmhartigheid! 300 d. afl.

†

Uw welgemeende en christene deelneming
was voor ons een zalvende blijk van ge-
negenheid;

De Familiën HAEGEMAN, GABRIELS,
VAN DEN ABEELE, DEVOS;

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt