

Geloofd zij Jezus Christus ! Amen.

ZALIG AANDENKEN

aan Mejuffer

Augusta Haegeman

dochter van wijlen Heer en Mevrouw
Remi HAEGEMAN - MAQUESTIAU

geboren te Geraardsbergen op 24 januari 1907
en er overleden op 26 december 1975
voorzien van de Sakramenten der Zieken.

Niemand ontsnapt aan de dood. Met die
zekerheid leeft men dag na dag en toch kan 't
uur van scheiden zo diep in het harte snijden,
Vooral wanneer wie men ter ruste draagt, een
engel van begrip en goedheid was. Iemand, die
men hoogschatten moest, omdat ze dicht bij de
volmaaktheid stond.

In de omgang met verwanten, vrienden en
kennissen was ze in alle omstandigheden een
zachte, offervaardige verschijning, steeds zalvend
van natuur uit.

U Godelieve mijn lieve zus, dank ik van harte
voor uw verkleefde genegenheid en innige
zorgen waarmede U mij reeds aan de kust, toen
de onverbiddelijke kwaal mij trof, mij zo gul
bedeelde. U ook, mijn dierbare zuster Germaine
en broeder dank ik voor de toewijding en de
zorgen waarmede U mij omringde.

Augusta, met uw diepbedroefde gezinsleden,
met de minnende naastbestaanden, vormen de
vrienden rond uw zonnige herinnering de rou-
wende ere-wacht, Opdat ook in de dood uw
strelende beeld blijvend leven zou.

De Families

*Haegeman
Maquestiau
Bruylant*

DANKEN