

Geloofd zij Jezus Kristus.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Bertha HAEGEMAN

weduwe van de Heer

Albert DE CLERCQ,

geboren te St.-Maria-Oudenhove

op 17 september 1896 en godvruchtig in de
Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te

Brakel-Opbrakel op 20 mei 1974,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

« Heer onze God,

wij vertrouwen U ons moeder toe,
die ons zo lief en dierbaar is.

Steeds bleef uw liefde haar nabij
want Gij zijt een God van trouw.

Wil thans voltooiën in de eeuwigheid
wat Gij in de tijd met haar begonnen zijt.

Neem haar op in uw Rijk,

waar alleen maar vrede heerst,

vreugde en liefde,

dank zij Jezus, Uw Zoon, onze Heer ».

Dierbare kinderen en kleinkinderen, pas
zes maanden geleden hebben wij afscheid
genomen van vader die ons is voorgedaan
naar Gods eeuwig geluk. Wij waren hier sa-
men zo gelukkig en vaders sterven heeft me

zo'n pijn gedaan. Nu is ook mijn levenstaak
volbracht. Ik dank U, beste kinderen, voor
al de liefdevolle zorgen die gij ons hebt
betoond : het was uw dank voor al hetgeen
wij voor U hadden gedaan. Blijft nu voor
ons bidden in uw familiegebed.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn ver-
trouwen.

De families HAEGEMAN, VAN DEN ABEELE,
DE CLERCQ, DOGLO,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleschouwer-Hoste, Brakel